

Dansschool Timmermans start deze week de danslessen

# Dansles voor gehuwden: meer dan stapjes alléén

**TIEL** — Het winterseizoen staat weer voor de deur en menigeen maakt weer plannen om de lange winteravonden ergens anders dan voor het T.V.-toestel door te kunnen brengen.

Voor gehuwden en andere paren vanaf ca. 21 jaar wordt hiervoor een uitstekende mogelijkheid geboden in de vorm van danslessen speciaal voor deze leeftijdsgroep. Er zijn n.l. maar weinig vormen van vermaak zo geschikt om samen te doen als juist dansen leren.

## Op 'herhaling'

Vele echtparen halen een vroeger gemiste kans in door alsnog dansen te leren. Een keer per week betreden ze met nog een aantal paren van vergelijkbare leeftijd het gladde parket om zich de eerste beginselen eigen te maken van dansen als Foxtrot, Engelse Wals en Tango. Ook is er een groeiende belangstelling te zien voor dansen als Cha cha cha, Rumba en Jive.

Onder de bezoekers van beginners en

gevorderden kursussen bevinden zich ook meer en meer ouderen die weliswaar reeds kunnen dansen, maar die gezellig 'op herhaling' gaan.

## Dansles in 1981

Dansles in deze tijd is heel anders dan vroeger. De meeste paren ervaren dit al meteen wanneer ze bij dansschool Timmermans binnenkomen. Ze komen niet in een kille, strakke school maar voelen zich vrijwel onmiddellijk thuis in de sfeervolle, ruime zaal met zijn gezellige zitboxen langs de vloer. Er is bovendien een aardige bar voor een drankje in de pauzes of na afloop van de lessen. Reeds op de eerste les leert men op de muziek te dansen. Wanneer men aan het einde van zo'n eerste les al de basis van de foxtrot kan dansen versterkt dit enorm het enthousiasme.

Het komt dan ook niet zelden voor dat b.v. heren die door hun echtgenote of vriendin met moeite zijn overgehaald om mee naar dansles te gaan reeds na een paar lessen het meest naar hun wekelijkse dansles uitzien.

Beperkte de dansschool zich vroeger



tot dansen met een gesloten danshouding, de z.g. 'ballroomdanses', tegenwoordig maakt men ook kennis met de Zuid Amerikaanse dansen.

De beginners leren bovendien tijdens hun cursus enige gezelligheidsdansjes die men in een paar minuten onder de knie heeft.

## Vrijdanses

Bij dansschool Timmermans valt overigens nog meer te beleven dan dansen leren alleen. Ieder seizoen wordt er een programma gemaakt waarin de speciale dansavonden voor gehuwden staan opgenomen. Op deze feestelijke avonden, die druk worden bezocht, hebben de deelnemers aan de danslessen gelegenheid om het geleerde in praktijk te brengen temidden van uitsluitend leerlingen van de dansschool. Spelenderwijze doet men routine op die bij de lessen weer nuttig is. Voor de muziek wordt op deze avonden geput uit de uitgebreide discotheek die de dansschool rijk is.

De gezellige verlichting en goede muziek zorgen ondermeer voor een groot deel van de sfeer. Voor de rest zorgt het publiek onder het genot van een drankje en een hapje.

## (Ver)gevorderden

Groter dan ooit is dit jaar de belangstelling voor de kursussen voor gevorderden en vergevorderden. Er is voor dit doel alleen voor de gehuwden reeds keuze uit maar liefst vijf verschillende clubs.

Aan het einde van het seizoen kunnen deelnemers aan de kursussen desgewenst meedoen aan de officiële N.B.D.-medaltesten in verschillende graden.

Ook kan men desgewenst deelnemen aan gehuwden-wedstrijden van een zevental dansscholen onderling. In november a.s. vindt zo'n wedstrijd in Tiel plaats.

Of men nu alleen komt om dansen te leren om lekker mee te kunnen dansen op feestjes en partijtjes óf men wil van dansen een hobby maken: Voor iedereen is er een geschikte lesclub bij Timmermans.